



Πότε θα δώσει ασφαλιστικό «παρών» η Πάτρα του σήμερα;

Η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρία στο ελεύθερο Ελληνικό Βασίλειο, έγινε στην Πάτρα.

Πριν από την Επανάσταση, ο θεσμός της ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως δεν λειτουργούσε στην Ελλάδα, παρά μόνο στη Σύρο, όπου υπήρχαν μία ή δύο εταιρίες, με περιορισμένη όμως δράση, γιατί δεν ασφάλιζαν παρά τοπικά συμφέροντα εμπόρων. Βέβαια, αυτό ήταν φυσική συνέπεια, αφού η πατρίδα μας είχε βυθισθεί στο σκοτάδι της σκλαβιάς. Στα νησιά όμως Ύδρα και Σπέτσες, υπήρχε επί τουρκοκρατίας μεγάλη ανεξαρτησία και ναυτική ακμή και θα μπορούσαν οι καταβοκραίοι να προβλέψουν για την ασφάλεια των καραβιών τους. Ωστόσο, τα συμφέροντά τους γενικώς τα άφηναν ουσιαστικά εκτεθειμένα. Καράβια, σερμαγιές και φορτία αφίνοντο στην προστασία της θείας πρόνοιας και ειδικότερα στη μέριμνα του Αϊ-Νικόλα, του προστατή των ναυτικών. Είναι αλήθεια ότι οι θαλασσοπόροι μας τότε, πιο πολύ εφοβούντο τις επιθέσεις και τα ρεσάλτα των κουρσάρων, Αλιτζερίνων κ.ά., που ελυμαίνοντο τις θάλασσες και ιδίως τη Μεσόγειο, παρά τις ιδιοτροπίες και τους κινδύνους των στοιχείων της φύσης.

Με την αναγέννηση όμως της Ελλάδος και κατά τα πρώτα βήματα της ελεύθερης πολιτικής και οικονομικής της ζωής, έγινε αμέσως αντιληπτό, κάτω από το φως της ελευθερίας, ότι η αμεριμνία αυτή δεν ήταν φρόνιμο να εξακολουθή-

σει επ' άπειρον. Γεννήθηκε επομένως η ιδέα της ασφάλισης και συνεχώς κέρδιζε έδαφος. Οι ανάγκες της αναγεννωμένης ναυτιλίας μας επέβαλαν την άμεση λήψη μέτρων προστασίας.

Η ιδέα λοιπόν της συστηματικής ασφαλίσεως «κατά των περιπετειών και των κινδύνων της θαλασσοπλοΐας» είχε ήδη ωριμάσει, έπρεπε όμως να βρεθούν οι πρωτοπόροι για να την εφαρμόσουν. Στην αρχή, μαζί με τις πρώτες εταιρίες της Σύρου, ιδιώτες κεφαλαιούχοι αναλάμβαναν να καλύπτουν, «έκαστος δι' ίδιον λογαριασμόν» ή και «καθ' ομάδας», ποσά ανάλογα προς την οικονομική τους αντοχή. Ιδιώτες ασφαλιστές βλέπουμε στη Σύρο και στις Σπέτσες. Ο τρόπος αυτός ασφαλίσεως κράτησε έως τα μέσα του περασμένου αιώνα.

Νωρίτερα όμως, είχε αναγνωρισθεί ότι τα πλεονεκτήματα των ασφαλιστικών εταιριών απέναντι των απόμων ασφαλιστών, ήταν αναμφισβήτητα. Έτσι, η δουλειά έφευγε σιγά-σιγά από τα πρόσωπα και πήγαινε στις ασφαλιστικές εταιρίες, ή «Κινδυνασφαλιστικά Καταστήματα», που παρείχαν περισσότερη ασφάλεια και θετικότερα εχέγγυα από τους ιδιώτες ασφαλιστές.

Ας εξετάσουμε τώρα πού και πότε ιδρύθηκε η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στο ελεύθερο Ελληνικό Βασίλειο.

Δεν θα γνωρίζουν ασφαλώς πολλοί, ότι η Πάτρα είχε την πρωτοβουλία και την τιμή της ίδρυσης της πρώτης ασφαλι-

στικής εταιρίας. Οι φιλοπρόοδοι Πατρινοί διείδαν, πρώτοι απ' όλους, την ανάγκη δημιουργίας της ασφαλιστικής επιχειρήσεως, με τη μορφή της ανωνύμου εταιρίας, ως αναγκαίου παράγοντα μέσα στην οικονομική ζωή μιας σύγχρονης πολιτείας.

Βρισκόμαστε ήδη στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα, όταν αποφασίστηκε η ίδρυση της Πατριάικης εταιρίας με την επωνυμία «Αχαιική Ασφαλιστική της Θαλασσοπλοΐας Εταιρεία», εγκριθείσα διά Β. Διατάγματος της 1/13 Ιουνίου 1836. Η χαρά που Όθωνας για κάθε έργο προόδου και το πνεύμα προστασίας των κοινωφελών ιδρυμάτων, που επικρατούσε εκείνη την εποχή, είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της εγκρίσεως της ίδρυσης αυτής της εταιρίας.

Τη χαρά της βαυαρικής μοναρχίας τη βλέπουμε να εκδηλώνεται σ' αυτό το ίδιο το Διάταγμα της έγκρισης, που αρχίζει με τη φράση: «Ευκαρίστως ηκούσαμεν την σύστασιν της Αχαιικής Ασφαλιστικής Εταιρίας». Εν συνεχεία, στο ίδιο Διάταγμα, προεξοφλούνται η επιτυχία και τα κέρδη της νεοσύστατης εταιρείας, γιατί γράφει με χαρακτηριστική αισιοδοξία: «Εχομεν την πεποίθησιν ενδόμυχον, ότι η Αχαιική Ασφαλιστική Εταιρεία, κατά το αξιόπαινον παράδειγμα άλλων ομοίων εταιριών εν Ελλάδι, θέλει προσφέρει εκ του κέρδους της, εις τα σχολεία και εις άλλα αγαθοεργά καταστήματα».

[Πηγή: WHO IS WHO AND WHAT IS WHAT]