



Προεξοφλώντας

◆ Στας Θήβας της Αιγύπτου είναι αφιερωμένα αγάλματα των δικαστών δίχως χέρια. Και το άγαλμα του αρχιδικαστή τον παριστάνει με τα μάτια κλειστά. Υποδηλώνουν έτσι ότι η δικαιοσύνη είναι αδωροδόκητη και αδέκαστη (Πλουτάρχου, «Περί Ίσιδος»). Υπάρχει και ένα εικόνισμα της Παναγίας Τριχερούσας που υπονοεί ότι δίνει - προσφέρει - βοηθά πάντα κάτι παραπάνω, με «τρία χέρια», σε όποιον προστρέχει κοντά της. Πολύ θα θέλα να βλέπω «εταιρείες τριχερούσες» και Δ.Σ. που «δικάζουν» ανθρώπους και εταιρείες δίχως χέρια και με μάτια κλειστά. Άλλο είναι το «κάνω τα στραβά μάτια»... Από το πόσα χέρια έχουν κάποιοι, καταλαβαίνεις και τι είναι... Άντε, ήρθε η ώρα να δούμε Πέτρα, Βάση ή λοιπό Δ.Σ. με τα μάτια δεμένα... Ή με χέρια κομμένα που υπόγραψαν κλείσιμο εταιρειών.

...



◆ Τέτοια εποχή (Φεβρουάριος 1985), το τότε υπουργείο Εμπορίου έστειλε σε 29 εταιρείες έγγραφο του, με «απειλή» την ανάληση των αδειών τους, αν δεν πλήρωναν υποχρεώσεις τους στο Ταμείο Εθνικής Οδοπομίας (ΤΕΟ). Το έγγραφο υπέγραφε ο κ. Μιχ. Σάλλας, γενικός γραμματέας της τότε πασοκοκής κυβέρνησης. Και τα δύο σήμερα έχουν τη σημασία τους, ως παρελθόν μιας συγκεκριμένης πορείας που αξίζει να μελετηθεί. Ακόμα οι εταιρείες ζητάνε ρυθμίσεις και διακανονισμούς. Ακόμα ώς σήμερα και ο κ. Μιχ. Σάλλας σχετίζεται με την ασφαλιστική αγορά, επηρεάζοντάς την ώς έναν βαθμό. «Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν». Προσέφερε ο κ. Σάλλας με την Πειραιώς και κάτι στο θεσμό; ...Λίγο ή πολύ;

...

◆ Πόσες εταιρείες σκέφτονται και το δείκτη ζημιάς κάποιων μεσιτών και πρακτόρων όταν υπογράφουν συμβάσεις με προμήθειες γύρω στο 30%;

...

◆ Κάποιοι μελετούν να στραφούν εναντίον του Επικουρικού Κεφαλαίου και να μην πληρώσουν ζημιές των εταιρειών που έκλεισαν επειδή ΔΕΝ μεταβιβάστηκε στο Επικουρικό το πελατολόγιο και η περιουσία τους μαζί με τις ζημιές. Για εισφορές και αναλογίες μιλάμε και θα πάμε στο «ήτανε στραβό το κλύμα, το 'φαγε και η γίδα...». Δεν ξέρω πού θα φτάσουν, αλλά γιατί δεν ακούνε και τον κ. Ζορμπά; Και, επί τη ευκαιρία: αυτοί οι λεγόμενοι «εκκαθαριστές» των εταιρειών που έκλεισαν τακτοποίησαν ολοσχερώς αυτές που έκλεισαν εδώ και 20 χρόνια πίσω; Τι μισθούς και αμοιβές εισπράττουν και ποιες απ' τις 50 εκαθάρισαν; Περιμένουμε, κ. Γενικέ του Επικουρικού, απαντήσεις.

...

◆ Μήπως είναι στιγμή, αντί να περιμένουν κάποιες «μικροεταιρείες» ως «πρόβατα επί σφραγίδη» τη σειρά του «μαχαιριού» της ΕΠΕΙΑ, να πάνε σε κανένα «μαντρί» με έλληνα τσοπάνο και στην επόμενη τριετία –που τα «σφαγεία» θα «διανυκτερεύουν»– να βρούνε λύση σωτηρίας; Λύκοι τριγυρούνε γύρω γύρω και το μονάχο τ' αρνί το τρώνε. Παύλος, Διαμαντόπουλος, Γονής,



◆ Σήμερα διάβαζα την «Ποιητική ανθολογία» του Κωστή Παλαμά. Το βιβλίο το αγόρασα φοιτητής, το 1968, θέλοντας να μάθω για την ηγετική αυτή ποιητική φυσιογνωμία του 1880, κεντρική μορφή για 50 χρόνια. Γεννήθηκε στην Πάτρα (1859), πέθανε Αθήνα (1943). Το 1895 με τα ποιήματα «Πατρίδες», το 1897 με τη συλλογή «Ιαμβοί και ανάπαιστοι», το 1907 με τον «Δωδεκάλογο του Γύφτου» και το 1910 με τη «Φλογέρα του βασιλιά» έφερε μιαν άλλη εποχή στην ποίηση, παραλλήλα με μια εθνική αναγέννηση μετά την ήττα του 1897, τους Μακεδονικούς αγώνες και τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13. Από τον «Δωδεκάλογο του Γύφτου» και τον «Προφητικό» διάλεξα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που ταιριάζει και στη «Χώρα των ασφαλιστών» μας:

«Ο προφήτης»

Μες στις παινεμένες χώρες, χώρα
Παινεμένη, θα 'ρθη κι η ώρα
και θα πέσης, και από σέν' απάντη η Φήμη
το στερνό το σάλπισμά της θα σαλπίση
σε βοριά κι αναπολή, νοτιά και δύση.

Και θα φύγης κι απ' το σάπιο το κοριμί,
ω Ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα,
και δε θα βρῃ το κοριμί μια σπιθαμή
μες στη γη για να την κάμη μνήμα,
κι άθαφτο θα μείνη το ψοφίμι,
να το φάνε τα σκυλιά και τα ερπετά,
κι ο Καιρός μέσα στους γύρους του τη μνήμη
κάποιου σκέλεθρου πανάθλιου θα βαστά.

Όσο να σε λυπηθή
της αγάπης ο Θεός,
και να ξημερώση μιαν αυγή,
και να σε καλέση ο λυτρωμός,
ω Ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα!
Και θ' ακούσης τη φωνή του λυτρωτή,
θα γδυθής της αμαρτίας το ντύμα,
και ξανά κυβερνημένη κι αλαφόη
θα σαλέψεις σαν τη χλόη, σαν το πουλί,
σαν τον κόρφο το γυναίκειο, σαν το κύμα,
και μην έχοντας πιο κάπου άλλο σκαλί
να κατρακυλήσης πιο βαθιά
στου Κακού τη σκάλα,
για τ' ανέβασμα ξανά που σε καλεί
θα αιστανθής να σου φυτρώνουν, ω χαρά!
τα φτερά,
τα φτερά τα πρωτινά σου, τα μεγάλα!

(Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ)

Σκούρτης κ.λπ. «κρέμονται» στο «τσιγκέλι»... Συγγνώμη για τις λέξεις, αλλά η πραγματικότητα είναι πιο «ματωμένη». Χάθηκαν περιουσίες εταιρικές και ατομικές. Σπίτια συνεργατών πουλήθηκαν για αποθεματικά. Φιλίες προδόθηκαν. Αγάπτες γέμισαν μίσος. Η εμπιστοσύνη έγινε ανασφάλεια, πίκρα, απογοήτευση. Ξυπνήστε, όσο είναι νωρίς. Δεν φταίνε 2-3

πρόσωπα. Άλλαξαν οι αγορές, άλλαξε η Ελλάδα, άλλαξε η Ευρώπη και ο κόσμος!

...

◆ «Σφηκοφωλιά» αυτός ο ΣΕΜΑ! Μαζεύει, μαζεύει για να έχει μέλη, αλλά θα τους φάνε οι σφήκες! Τι σφήκες; «Σκορποί» είναι κάποιοι. Καλά, δεν ωρτάνε να μάθουν για «εκκρεμότητες» κάποιων;

...

◆ Και εκεί που το Επιμελητήριο είχε λίγο άπνοια, νά και τα κομματικά χρωματοπωλεία και οι συνδυασμοί με πράσινους και μπλε κόκκους. Οι ανεξάρτητοι (!) Γρυπάρη, Καραβίας και λοιποί, μετά Χατζηθεοδοσίου και σία, γιούργια για το Επιμελητήριο... Από κοντά και ο Δρούλιας με Λάμπρου και ανεξαρτήτως... Μπράβο μας... Αχ, έρμη εξουσία, αλιμονό σου!

...

◆ Σε ποιον μεσίτη πήγε ένα «καυτό μπουγιουροντί» (καυτερή συνταγή Φλώρινας) από την Εφορία; Πάνω από εκατομμύριο – και δυσκολεύεται να το πληρώσει. Αν πήγαινε εκκλησία, θ' άκουγε ότι «πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, ενώ οι εκξητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού». Ποιος είναι ο Κύριος; Όχι το χρήμα, πάντως. Περιμέναμε κάτι καλό από ΣΕΜΑ, αλλά τα χρήματα που έδωσαν οι εταιρείες (100.000 ευρώ) δεν επενδύθηκαν εκεί που έπρεπε. Και εκεί λίγες παρέες φρενάρουν!

...

 ◆ Κάπου στη Βουλή δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων ότι αρκετοί μετανάστες έχουν αυξημένα ποσοστά ηπατίτιδας Β και AIDS και, παρ' όλα αυτά, ανεξέλεγκτα εργάζονται σε δουλειές υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το θέμα αφορά και τις ασφαλ. εταιρείες που θα πληρώσουν το κόστος. Μήπως να βγάλουν κάπου φυλλάδια στη γλώσσα των μεταναστών;

...

◆ Λάθος είναι αυτό που υποστηρίζετε, ότι έχει χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση ο Έλληνας, κύριε Νότη Βαγιασάκη. Χαμηλή συνείδηση έχουν αυτοί που του σπαταλούν την εμπιστοσύνη, αυτοί που του σκόρπισαν την περιουσία στα Αμοιβαία, αυτοί που πρόδωσαν τις υπογραφές τους στα νοσοκομειακά συμβόλαια και στα «παιχνίδια» με τον κλάδο αιτοκινήτων. Και επειδή έχετε καλή διάθεση και μεγάλη εταιρεία, ασφαλίστε το κοινό εναντίον τέτοιων κινδύνων και κατά παντός κινδύνου «προστατών» της αγοράς. Ο Έλληνας έχει ΑΥΞΗΜΕΝΗ ασφαλιστική συνείδηση.

...

◆ Με ποιον συνταξιούχο υπάλληλο της «διαπληκτίζεται» μια μεγάλη ελληνική εταιρεία για αμοιβές που της ζητά και για θέμα που «κάπηκε» και δεν απέφερε κέρδος στην εταιρεία; Αμ', κι αυτός δεν μαζεύεται; Και μιας άλλης εταιρείας, που υπάλληλος της κάπου μπέρδεψε κάνα-δυο εκατομμύρια ευρώ, τα ξεμπέρδεψε;

O Βιαστικός
και ΣΙΑ επε*

*εταιρεία περιορισμένη ευδίνυπ.
Περισσότερα στο www.nextdeal.gr